

DE BOULEVARD PERS

Strandbulletin van K.V.S. - 14 juni 2014 - 30^e jrg. - nummer 1

Van de redactie

Mooie datum hè, om het 30e BP-seizoen te beginnen: 14-06-14. En 14+6 is ook nog 's samen 20, dus 2014 past ook mooi. Als het nu ook nog een seizoen wordt dat een 10 verdient, zit alles samen op 30 - het nummer van deze jaargang. Is er een kabbalist in de vereniging die ons kan vertellen wat dat allemaal betekent?? Niet dus. We houden het dan maar gewoon op wat ons goed uitkomt: dit brengt allemaal geluk!

Ik vind het een mooie jaargang om ook eens rustig terug te kijken. Naar hoe het allemaal begon en wat er in de eerste nummers stond. Waar we het over hadden, wat we belangrijk vonden, waar we ons over opwonden. Leuk voor de oudjes. En hopelijk soms een beetje verrassend voor de nog-lang-niet-oudjes. Zodat ze het niet alleen maar vervelende ouwe koek vinden.. Hoewel... misschien is dat wel goed - dan krijgen ze misschien de neiging om het over te gaan nemen..

Ik wens u een prachtig seizoen. (Met nog heel veel overwinningen!)

Corine

Van de vicevoorzitter

Het seizoen begint op gang te komen. De kampopening was met dank aan de barcommissie en de jeugdcommissie en niet te vergeten dankzij het mooie weer een daverend succes. Dat belooft nog wat dit seizoen. De kampcontrole heeft ook plaatsgevonden waarover verder in dit bulletin meer. Reden genoeg om ook weer een Boulevardpers uit te brengen. U kunt uw kopij dus weer kwijt in de daarvoor bestemde kopijbussen bij huisje 479 (Peter en Ciska Meijer) en huisje 527 (Corine Weerman) Ook vragen wij weer uw medewerking om bij toerbeurt de gedrukte exemplaren op zaterdag bij onze drukker in Heemstede op te halen en uiteraard hebben wij weer kinderen nodig die deze in het kamp willen rondbrengen.

Ruud Smeets, Vicevoorzitter

Van het bestuur

Wifi

Laatste nieuws is dat er geen nieuws is. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang. Enkele kampeers hebben zelf al een oplossing gevonden om het via hun telefoon te regelen. Even geduld dus nog!

Kampcontrole

Zoals gezegd heeft de jaarlijkse kampcontrole plaatsgevonden. De kampeers waar niet alles in orde was zijn hierover geïnformeerd. Dit had tot gevolg dat de we bij de 2e kampcontrole nog maar enkele kampeers hebben moeten wijzen op de niet in orde zijnde punten.

Bij zo'n controle word je soms geconfronteerd met regels die moeilijk objectief te beoordelen zijn. Een voorbeeld: de begaanbaarheid van een trap. Wij zijn van mening dat een trap begaanbaar is als er ouderen, die wat moeilijk ter been zijn en kleine kinderen veilig op of af kunnen. Het is natuurlijk gemakkelijk om als dat niet zo is dan maar de trap van de burens te gebruiken maar dit is niet de bedoeling. Verder: rommel bij het huisje. Wat voor de één rommel is, vindt de ander wel meevallen. Losse delen hout, losse windschotten e.d. beoordelen wij niet alleen als rommel maar kunnen ook onveilig zijn, zeker als die in de gangetjes liggen. Haal dit losse hout dus weg en zet uw windschot vast aan het huisje zodat het niet kan wegwaaien en ook niet kan omvallen tegen het huisje van uw burens.

Veiligheidsformulieren

De deadline voor het inleveren van de veiligheidsformulieren is 15 juni a.s. We hebben nog lang niet alles binnen. U hebt dus nog de tijd tot maandag !!! Evenals vorig jaar zullen we binnenkort steekproefsgewijs een aantal huisjes gaan controleren op veiligheid. Dit is zoals al eerder gezegd in het belang van ons allemaal. We zullen in het bijzonder gaan kijken naar gasleidingen, elektra (accu's, bedrading) en controleren of de eventueel aanwezige geisers hun jaarlijkse controle hebben gehad. Bij deze controle zullen deskundigen aanwezig zijn die u graag willen adviseren wat u kunt doen om de veiligheid te verbeteren.

Namens het bestuur, Ruud Smeets - vicevoorzitter

Ingezonden (door Arne)

!! ALARM-BERICHT !!

Onze zoon Aiden vd Bor, 6 jaar, witkop, huisje 487, is extreem allergisch voor pinda's en noten. Hij krijgt hiervan een anafylactische shock - wat betekent dat binnen een half uur zijn hele gezicht en luchtpijp opzwellen en hij buiten bewustzijn raakt.

Dus, beste medekampeerders, gelieve Aiden géén pinda's of nootjes te geven!

En mocht Aiden per ongeluk toch een borrelnootje hebben gegeten, of een M&M met pinda, dan moet direct 112 worden gebeld. En ons inschakelen, want wij hebben een epi-pen in huis.

Vorig jaar hebben we dit ook al vermeld, maar door de vele nieuwe leden lijkt het ons niet overbodig het nog maar 's in het bulletin te zetten.

Bedankt,

Arne en Anouk

Oproep

Is er iemand (of weet u misschien iemand) die tegen vergoeding de schepzorg voor mijn huisje op zich zou willen nemen? Ik doe het momenteel met mensen die van elders moeten komen en dat maakt het heel onhandig. Iemand die hier toch al is, kan dan zelf bepalen wanneer hij of zij hoelang aan de arbeid gaat.. Wat mij betreft betaal ik een vast bedrag per seizoen - maar het kan natuurlijk ook anders. Het is een laatste poging om te blijven kamperen - ondanks 'de rug'...

Het zou geweldig zijn als er zo iemand zou bestaan!

Corine (527)

Bericht van de barcommissie

Dit weekend wordt het weer gezellig!! Vanavond kaarten en morgen (zondag de 15^e) Jeu-de-Boules, met aansluitend Voetbal op TV.

We zijn dus ok weer op zoek naar mensen die achter de bar willen staan voor de drank of voor het eten. Zondag hebben we bijvoorbeeld broodjes-bal, tosti's en vanwege Het Voetbal ook nog saté met brood!!

Ook voor de Voetbal-Avonden zou het natuurlijk leuk zijn als de bar dan open kan gaan.. !!

Dus >> meld je even aan bij Helga (456) - al is het maar voor een uurtje!

JEU-DE-BOULES

Komende zondag, 15 juni, is er weer Boulen op 't strand. We starten om 12 uur, maar je moet je wel voor 11 uur hebben opgegeven - dat kan in 't kluphuis.

Let op >> Ook voor deze dag zoeken we nog mensen voor de bar en het eten!!

En >>>> maandag moet het kluphuis weer schoon worden gemaakt... WIE KOMT ONS HELPEN ??

Over Toen.. over Hoe Het Begon..

(De 1^e jaargang van de BP is niet bewaard gebleven - daarom doe ik het deze keer met een paar citaten uit mijn dagboek van toen.)

10 juni 1985 [...] Op 18 mei bleek er iemand gezocht te worden voor het bulletin. Huib [Plemper] vroeg of ik het wilde doen (Huib is dit jaar voorzitter) en ik heb onmiddellijk ja gezegd. Ik heb al zo vaak gedacht dat ik wel iets wilde bijdragen aan al het werk dat zo'n vereniging met zich meebrengt, dat ik dit een uitgelezen kans vond. Vanaf die dag staat mijn hoofd dus weer naar schrijven - en het ene idee na het andere ontstaat. Echt heel leuk. Maar wat ben ik toch afhankelijk van dit soort stimulans.. En hoe doorzichtig is het nu om te zien hoe het komt dat ik niet al veel eerder ben gaan schrijven > Mijn moeder reageerde in eerste instantie enthousiast. Maar toen ik na 10 dagen zelf nog steeds enthousiast was, begon ze me af te remmen: "Pas maar op, straks vragen ze je nog voor het klupblad ook.. " Of: "Ach kind, dat begrijpen ze toch niet."

De eerste reactie in deze trant maakte me woedend > zó deed ze dat dus vroeger ook, daardoor hield ik altijd toch weer op na een vliegende start.. Godzijdag. Want doordat ik er zo kwaad over werd,

zette het me tot denken, ontdekte ik dat patroon, en kon ik nu besluiten om me er niets meer van aan te trekken en alleen op mijn eigen gevoel af te gaan. 't Zou ook wel 's tijd worden...

Ik heb nu 3 bulletins in elkaar gezet, vele ideeën verworpen of voorlopig laten liggen, maar ook ettelijke al gebruikt. En de reacties zijn leuk, hoewel het weer het afgelopen weekend zó slecht was, dat het bulletin maar door een doodenkele KVS-er gelezen is. [...]

Doe nog wel veel te lang over het in elkaar zetten. Vind dat zelf niet erg, maar daardoor verschijnt het eigenlijk te laat.. [...]

Ik doe de redactie trouwens officieel samen met Eva [*10-jarige dochter van mijn zus Tineke die destijds met haar kinderen vaak bij mijn moeder logeerde hier op het strand*]. Ze heeft er nog nauwelijks iets aan gedaan omdat ze er zelden zijn, maar het heeft op haar een vergelijkbaar effect: de dag dat ik haar 'vroeg', heeft ze 's middags een werkelijk schitterend verhaal geschreven over een meisje dat op het strand kampeert en voor haar moeder op een seintje de kraan dicht moet draaien.

[...]

Overigens kan ik dit hier allemaal zo uitvoerig beschrijven, omdat ik 'huisjes-arrest' heb -> iets aan mijn been waarmee ik rust moet houden. (Huib schreef: "Omdat Corine door haar been is uitgeschakeld, heeft KVS haar nu maar ingeschakeld. Gaat het straks weer wat beter met haar been, dan daalt het aantal bladzijden heus wel weer naar één.") Nou - dat zou nog wel 's tegen kunnen vallen!

Korte Vrienden Smoesjes

Ons kluphuis ziet er weer prachtig versierd uit voor het WK-Voetbal. Dank voor de inzet!

Ome Co, bedankt voor de kit! Arne

Quinty, Van harte gefeliciteerd met dat prachtige diploma! (Dit is een bericht van de burens van je opa & oma - die hier zó trots rondlopen dat het wel lijkt alsof zij zelf zo goed hebben gepresteerd. Opa en oma: jullie ook van harte gefeliciteerd met die knappe kleindochter!)

Marek, gefeliciteerd met je nieuwe unit!

Gerco, Jan en Carin, Fijn dat jullie op korte termijn zo'n prachtig beeld met een nieuwe beamer hebben gerealiseerd.

Oranje versierders, bedankt! Het kluphuis ziet er geweldig uit. S&H

Wist u dat...

- Wij weer een nieuwe sponsor hebben bij KVS?! >> Bloem Werving & Selectie.
- Er tijdens het Jeu-de-Boules morgen heerlijke broodjes in 't kluphuis te koop zijn?! (Om met het boulen mee te doen kunt u zich nog inschrijven bij Helga of Sylvia, maar die broodjes kunt u ook komen eten als u niet meedoet aan het boulen.)
- Co Loman een van de meest fijne trappen van het kamp heeft?!
- Het volleybaltoernooi al snel nadert?! Maak daarom snel een team compleet en geef het door aan Helga of Sylvia. Datum van het toernooi: zondag 13 juli.