

Boulevard PERS

Jaargang

39

Nummer 4

De tandjes...



Wat was het leuk, gisteren bij Beachclub 538, met Rolf Sanchez. Wat een heerlijke Caribische sfeer. De andere optredens, eerder met Di-rect, Chef'special en gisteravond laat nog Miss Montreal waren natuurlijk ook fantastisch. Heel wat KVS-ers hebben dankbaar gebruik gemaakt van de gratis kaarten die Bernies ter beschikking heeft gesteld. Dus een bedankje op deze plek leek ons wel op zijn plaats.

Lees meer op pagina 2 >>

Verkansie

Hè hè, eindelijk. Vacance, holidays, vacaciones, verkansie. Tijd voor de grote invasie bij KVS. Tijd ook voor allerlei activiteiten die al lang geleden bedacht en gepland zijn. Zo was er ten tijde van het verschijnen van deze BP natuurlijk de Franse dag, met de strijd om de Co Loman bokaal, werd er hard getraind voor het handbaltoernooi bij Helios, gaan we volgende week volleyballen en staan er twee fantastische themafeesten op stapel. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over de Rolex bingo, het atletiektoernooi, de klaverjas/keesavonden en dan vergeten we vast nog wat. En dan moeten we tussendoor natuurlijk keihard uitrusten, zwemmen, kiten, surfen, borrelen, barbecueën. We hoeven ons dus niet te vervelen. En mocht dat wel gebeuren, dan geeft het ook niet. Want het is immers vakantie, je mag ook lekker liggen op je luie haidewiets.

Merel, Peter, Ilan

Ook iets gezelligs te melden?
boulevardpers@kvstrand
genoegen.nl

Doe gezellig mee!

Lieve strandkinderen,

In deze Boulevardpers staat de agenda voor de kinderactiviteiten. Op het bord bij de toiletten komt meer informatie over de activiteiten van die week en waar je je kunt opgeven.

Het kindercircus wordt nog gepland in overleg met de directeur. Als eerste op het programma staat pannenkoeken eten en aansluitend film kijken in het Kluphuis, aankomende dinsdag. Het begint om 12.30 uur. Geef je op bij Robin en Menno (huisje 464) of Joke en Melvin (huisje 483). Vrijwilligers om pannenkoeken te bakken kunnen zich ook opgeven.

Als er medekampeerders zijn die nog iets willen organiseren, leuke ideeën hebben of ergens fantastisch goed in zijn en dit willen doen met de kinderen? Laat het ons vooral weten!!!

Wij hebben er zin in!

De Kindercommissie

Oud, je vader of je moeder, voetballer of professor

Lieve Strandvrienden,

Hier een stukje van de feestcommissie.

Zoals ieder jaar organiseren wij een themafeest. Waterwereld, Letter P-feest, Bal Masque, People of the world, Tropicana, Neon feest...Maffia...

Maar dit jaar hebben we het best lastig gemaakt:

Wat je later niet wil worden?

Ach ja het geeft stof tot nadenken...

We hebben al heel wat vragen gehad van medekampeerders van 'Hoe moeten wij nou gaan?'

Nou, kies een beroep, kies een persoon waarvan je vroeger dacht dat of die wil ik later echt niet worden!!! Als je dokter wilde worden dan wilde je geen brandweerman worden. Wilde je vroeger huisvrouw worden, dan wilde je geen putjesschepper worden, of vuilnisman, of kinderjuffrouw.

En maak je niet druk, je zult er echt niemand mee kwetsen... trek gewoon je mooiste watwilknietwordenpak aan.

Want het wordt een super gezellig ouderwets KVS-feest waar we gaan lachen, dansen en zingen tot de morgen komt. Blazee sponsort het feest met een heerlijke welkomstcocktail, dus kom op tijd!!!

Want de watikechtnietwilwordenact wil je echt niet missen!!!

Tot over 2 weken!!!

KVS gaat nooit verloren!

Noukie & Nicky



Dank, dank, dank

Hoe kan ik nu vergeten om in het bulletin iedereen te bedanken die mij tijdens en na de storm van 5 juli heeft geholpen? Het was natuurlijk weer KVS die zich van zijn goede zijde liet zien. Het opruimen en bouwen onder leiding van Circe, Nick, Sanna, Michel en Mika was ontroerend om te zien op allerlei verschillende filmpjes.

Zo was de puinhoop opgeruimd of er werd al weer een nieuw paleisje voor me neergezet. Tranentrekkend bij het zien van al die hulp.

Als een klein gebaar hier tegenover nodig ik alle helpers uit om op een nog nader te bepalen datum een housewarmdrankje en hapje te komen nuttigen.

De datum zal afhankelijk zijn wanneer mijn paleisje geheel is ingericht.

Nogmaals dank, dank

Dave

Dank, dank, dank (2)

Ik ben nog niet klaar met bedanken. Groot was mijn verbazing dat ik zaterdag 15 juli een gevulde envelop ontving met daarin donaties van diverse KVS-ers, vrienden, burens. Vergezeld met een mooie plant en bloemen. Te gek voor woorden, maar de inhoud van de envelop natuurlijk bruikbaar voor bij de gemaakte kosten.

Nogmaals dank, dank.

Dave

Wat je later WEL wil worden

Belangrijk bericht voor alle kinderen. Want ook voor jullie is er natuurlijk een mooi feest. Het thema: wat je later WEL wil worden. Dus: droom je er van prinses te worden, of juist astronaut? Of heb je de ambitie influencer te zijn? Leef je uit, kleeft je aan en doe je best! Het feest is op zaterdag 5 augustus en begint om 18.30. We zien jullie heel graag die avond.

Liefs,

Noukie en Nicky

En de kindercommissie



Volleyballen

Een zondag per jaar is heel KVS vrij, zelfs diegene die het anders nooit zijn. Dit jaar is dat 30 juli. Want dan is natuurlijk het fameuze volleybaltoernooi. En hoewel de sportieve plicht roept, is de roep van drank, dans en gezelligheid natuurlijk ook niet te weerstaan. Dus geef je op met jou TeamKVS, bij Helga (456).



Hand in hand naar diamant

Hiep hier hoera voor George en Loes. Zij vieren hun zestigjarig huwelijk. ZESTIG, u leest het goed. Namens alle KVS-ers van harte gefeliciteerd met deze ongelooflijke mijlpaal.

En de familie Van Amerongen heeft iemand die in deze voetsporen wil treden: want kleindochter Bobby van Amerongen is ook in het huwelijksbootje gestapt. Ook aan dit bruidspaar: van harte. Wij hopen dat ook jullie ooit dit diamanten huwelijksjubileum halen.



George, Hansje en de zeemijl

Het is zondag 11 juni 2023 en er is een triatlon georganiseerd. Iedereen moppert over de parkeerruimte die we moeten inleveren voor dit evenement. Ik moet opeens denken aan een gebeurtenis uit de jaren '70.

George van Amerongen, toen in de bloei van zijn leven, had zich opgegeven als deelnemer aan de Zeemijl (de zwemafstand van Zandvoort naar Bloemendaal). Nu was George een geoefend zwemmer; hij speelde waterpolo bij een zwemvereniging in Amsterdam. De families Tier en Borgman kampeerden toen nog bij KVS en als sportieve vriendengroep hadden we afgesproken George te gaan aanmoedigen.

Gewapend met een fles geestrijk vocht die Herman had ingezet als hij de zeemijltocht uit zou zwemmen togen we op weg naar Bloemendaal. 'Daar komt George aan' riep iemand van ons en luid aanmoedigend moesten we stevig doorlopen om hem bij te houden. Bij het eindpunt aangekomen bleek George uit het water te komen en toen zagen we tot onze verbijstering dat het George niet was, maar onze nationale zwemkampioen Hansje Bunschoten!

Van veraf leken ze als twee druppels water op elkaar!

Wat later kwam George uit het water. Hij heeft de zeemijl wel uitgezwommen en zijn prijs dik verdiend. Er werd nog lang nagepraat over deze vergissing.

George is nog steeds samen met Loes en gaat ook nog -bij gunstige omstandigheden- in zee. Hoe zou het toch met Hansje Bunschoten zijn?

Janny van den Bor

Kindervoetjes van de vloer!!

