

Boulevard PERS

KVS gaat nooit verloren

Snelle tijden

Jaargang

40

Nummer 6



Wat een kanjers hebben we toch bij KVS! Zoveel kinderen die meededen aan het KVA Atletiektoernooi! En iedereen heeft het uiterste uit zichzelf gehaald. Onder bezielende leiding van onze sportcommissie en alle aanwezige KVS-ers ter aanmoediging.

De latere ronde door het kamp was dan ook dik verdiend. Het was een prachtige dag in alle opzichten.

Lees meer op pagina 2 >>

De tijd, de tijd. Wat gaat de tijd toch snel. Vlak voor het maken van Boulevardpers zag een smaldeel van deze redactie een foto van de eerste schooldag van de oudste dochter. Nu gaat ze al naar de derde van de middelbare.

Tien volle seizoenen staat ditzelfde smaldeel al op dit mooiste stukje strand. En even zo lang maken we de Boulevardpers.

De vakantie is over twee weken alweer afgelopen, de rijdata zijn bekend. We weten wanneer het tijd is om op te ruimen.

Maar eerst is het tijd voor de legendarische RoLex Bingo. En voor het voetbaltoernooi waar onze KVS-ers hopelijk een prachtige tijd hebben. En dan is het volgende week nog tijd voor de inmiddels vertrouwde GrandPrix van Zandvoort, waar Max hopelijk weer de snelste tijd rijdt.

Maar we hopen dat u ook vooral nog even de tijd neemt om dit bulletin te lezen. Want het staat weer boordevol leuke verhalen en belangrijke weetjes. Dus bent u na het lezen weer helemaal bij de tijd. En verder hopen we dat u nog even geniet van de heerlijke laatste weken. Heb een mooie tijd.

Ilan, Merel, Peter

Vriendensmoesjes

Eindelijk weer eens wat ouderwetse vriendensmoesjes. Komen ze...

Lieve strandbuurtjes en Myrthe,
Hartelijk dank het was een super gezellig stranddiner.
Leuk dat iedereen veel moeite heeft gedaan voor een leuk cadeau en gedicht.
Ivo & Natasja

Waar kan ik mijn donateurschap aanvragen?
Myrthe!

Beste Peter & Cisca,

Dank voor het gebruik van jullie buitenkast de afgelopen weken. Wij zijn jullie erg dankbaar voor jullie gastvrijheid. Hopelijk is er nu een goed alternatief gevonden met de sleutels in het Damestoilet.
De Toiletvervangcommissie

Jan & Talitha,
Dank voor het organiseren van de drie avonden darts!
Was weer super gezellig. De pijlen zijn weer in het vet gezet voor volgend jaar.
Ivo

Jump, jump, en escape!

De jeugd van KVS hoefde zich al niet te vervelen, maar woensdag en donderdag kwam zij extra aan haar trekken. De jongste jeugd mocht woensdag springen dat het een lieve lust was in Jump Town Zandvoort en daarna pannenkoeken eten. De oudere kinderen mochten proberen te ontsnappen in Escape World Hoofddorp, en toen dat gelukt was, kregen ze patat en snacks van Blazee toe. Namens alle kinderen van KVS: dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.



Lang verhaal kort...

Vrijwillig(er)?

Kleine frustratie of werkelijkheid?

Ik loop al maanden met een prangende vraag; “wat is nu een vrijwilliger tegenwoordig”?

Dit verdient eerst een kleine toelichting.

Zoals velen weten heb ik mij al velen jaren ingezet bij diverse verenigingen. Niet zonder reden hoor, dit is gewoon ingegoten met de paplepel. Mijn ouders zijn ook al hun hele leven druk in diverse verenigingen. En zo is ook mijn zus besmet geraakt.

In september mag ik binnen de scouting een eervolle insigne ontvangen voor 30 jaar vrijwilligerswerk.

In de afgelopen 30 jaar heb ik enkele duizenden uren gestoken in vele functies en taken binnen scouting in Zandvoort, in de regio en internationaal. Geen enkel uur teveel en of het nu als begeleider, verantwoordelijke voor 1000 kinderen, penningmeester of als bouwer van 2 clubhuizen was, ze waren elke minuut waard. Maar als je in de wereld van vrijwilligers verzeild raakt weet iedereen je te vinden. Zo ben en was ik in tientallen diverse besturen verantwoordelijk voor diverse functies. Zo ook bij KVS, 8 jaar lang als penningmeester.

Vooraf die laatste functie was erg populair bij de diversen verenigingen. Logisch als je vak ook hierop ziet. Maar hoe mooi is het als je je expertise kan delen met de vereniging. Ik ben nooit gevraagd als webdesigner.

Dit gezegd hebbende, wat is nu vrijwillig? Ik heb nooit een euro gevraagd voor mijn werk voor de verenigingen. Ook niet voor de kosten die ik maakte voor software, papier, de honderden kilometers en ook niet mijn uren. Iets waar ik nog nooit over nagedacht heb tot sinds kort. Uiteraard ga je dan eerst bij jezelf te raden. Ben ik misschien apart? (ja denken waarschijnlijk een hoop mensen nu).

-Denk ik gewoon ouderwets?

-Of is vrijwillig tegenwoordig gewoon anders?

-Of is het normaal dat je gewoon geld vraagt voor inzet als je ergens specialist in bent?

-Of is het gewoon normaal dat je scheldend en tierend iemand aanspreekt op zijn vrijwilligerswerk?

Laat ik één ding heel duidelijk maken, vrijwillig is niet vrijblijvend. Dus je dient ook je verantwoordelijkheid te nemen. Uiteraard.

Maar ik heb altijd geleerd dat je juist in vrijwilligerswerk betaald krijgt in waardering, in ervaring en in levenslessen. Die laatste worden nu opeens heel belangrijk.

Lees meer op pagina 4 >>

Je zult inmiddels wel denken, waar wil hij nu naar toe?

Nu komt de aap uit de mouw. De toiletten!

Ruim drie jaar geleden, honderden uren vergaderen, voorbereiden en veel praten staat er een sanitaire unit. Een unit waar gedoucht en geplast kan worden. Maar velen in de verenigingen zien het toch als een unit waar je over moet zeiken. Een project dat helaas een kant opgegaan is die niemand binnen onze commissie voor mogelijk heeft kunnen houden. Van opdracht geven voor een complete unit, tot het geheel ontwerpen, begroten, inkopen en installeren van alle onderdelen. Een project dat nog steeds niet is afgesloten en tot mijn persoonlijke spijt waarschijnlijk ook dit seizoen niet zal worden afgesloten. Maar waar gelukkig ook vele mensen ondanks het gezeik zich voor in blijven zetten.

Maar de toiletten zijn niet mijn frustratie, sorry, ik bedoel uiteraard mijn vraag. Mijn vraag is wanneer ben je nou vrijwilliger en wanneer niet tegenwoordig. Wat is het criterium? Is er een criterium? Zijn het de hoeveelheid uren die iemand minimaal / maximaal moet inzetten? Is het de expertise die je bezit? En geeft het je dan rechten? Ben je dan opeens "belangrijker"? Zoveel vragen onbeantwoord.

De afgelopen maanden/weken ben ik van de éne verbazing in de andere gevallen. Het heeft mij steeds meer doen beseffen dat ik echt een antwoord zoek op deze vraag. Compleet los van alle gebeurtenissen van de afgelopen weken.

En daarom ook mijn oprechte vraag wat is nu de verwachting van de huidige vrijwilliger? Wat mag je verwachten van deze vrijwilliger?

Ik zou echt graag een antwoord krijgen op deze vraag.

Daarom voor een ieder die ook wil dat (onze) (een) vereniging bestaansrecht behoudt, stel jezelf deze vraag ook eens.

Als je er over discussiëren wil dan kun je (bijna) altijd bij me binnen lopen.

Ivo

We zijn nog open

Woensdag 21 augustus is de open jeu de boules. En er zijn nog plaatsen open. Voor de A en voor de B poule. Dus zie je vaak vanaf het talud dat iedereen zo lekker aan het ballen is voor op het strand en krijg je er zelf ook zin in? Geef je dan nog even op bij Helga!

Lees meer op pagina 5 >>

Dart was hem dan...

Lisette was heel blij met haar tweede plaats. Dart vader en dochter met de succesvolle reeks waarbij zoveel KVS-ers zoveel plezier hebben gehad. En de overall prijzen gingen naar:

Vrouwen:

1 Jaimy 2 Bar en Diana 3 H  l  ne

Mannen:

1 Bart 2 Gerco 3 Melvin/Rudy



Ho ho ho, de grote RoLex Bingoshow!

Alles staat er weer klaar voor. De ballenbak, de prijzen, nog bedekt onder de Amsterdamse vlag, de tafels, de stoelen, de papiertjes, de bierpomp, de rosé met ijs, de Ralfies, whisky seven-ups, de Roderick, de Alex. Dus neem een pen en je goede humeur mee en kom naar de RoLex Bingo!! Uiteraard wel alleen als je schoolverlater of ouder bent. De allerkleinsten (tot eind basisschool) mogen helaas deze avond niet in het Kluphuis zijn. Hun tijd komt nog...



We hebben een K, we hebben V, we hebben een S

